

# 1. Een fiets?

'Ho!' zegt mama.

Geschrokken kijkt Bram achterom.

Mama staat onder aan de trap. 'Waar ga je naartoe?

Toch niet naar de zolder?'

Bram schudt zijn hoofd. 'Hoezo?'

'Daar mag je nu niet komen', zegt mama geheimzinnig.

Bram lacht. 'Dan ga ik er nu naartoe. Grapje!' Hij rent de trap op en vliegt zijn kamer in. Met een knal slaat de deur tegen de muur.

'Bram!' roept mama.

'Sorry! Foutje', roept Bram terug. Hij trekt een zware bak onder zijn bed vandaan. Keurend glijden zijn ogen over de knikkers. Dat is een oude. En van die twee knikkers zijn ook al stukjes af. Dat is niet erg als hij die verliest. Waar ligt zijn knikkerzak?

Bram kijkt speurend rond. Wacht! Daar op zijn bureau.

Vlug propt hij de knikkers in de blauwe zak.

Dan valt zijn oog op het verlanglijstje op zijn bureau.

1. BMX!
2. Mountainbike
3. Sportfiets
4. Fiets
5. Politiebureau van lego
6. Knikkers



Wacht eens ... Bram fronst zijn wenkbrauwen. Nadenkend staart hij naar het lijstje. Niet naar de zolder ... Morgen is hij jarig. Dan heeft mama daar vast zijn verjaardagscadeau verstopt. Teleurgesteld laat hij zich

op het bed ploffen. Nee hè! Straks krijgt hij lego. Best leuk, hoor. Maar hij wil een fiets. In gedachten ziet hij het al helemaal voor zich. Een stoere BMX of een mountainbike. Dan kan hij samen met Tijs rondjes rijden op de crossbaan.

‘Bram! Joehoeoeoe, Brahaamm!’

Bram veert overeind. ‘Wat is er?’ roept hij boven aan de trap.

‘Hoorde je mij niet?’ vraagt mama. ‘Ik riep voor de tweede keer. Tijs is er. Hij vraagt of je meegaat.’

‘Ik kom!’ Vlug grist Bram nog twee knikkers mee. Dan roffelt hij de trap af.

‘Was je in slaap gevallen?’ Tijs kijkt Bram lachend aan. Bram steekt zijn tong uit. Vlug pakt hij zijn jas.

‘Waar wil je knikkeren?’

‘Op het schoolplein?’ stelt Tijs voor. Hij springt op zijn fiets.

‘Mag ik op jouw BMX?’ vraagt Bram.

Tijs aarzelt even. ‘Oké, als je er voorzichtig mee doet.’ Bram knikt. Hij neemt de fiets van Tijs over. ‘Ik wil ook graag een BMX.’

‘Misschien krijg je hem morgen wel’, zegt Tijs.

Bram kijkt bedenkelijk. ‘Van mijn moeder mag ik niet op de zolder komen. Toen ze dat zei, keek ze heel geheimzinnig. Dus daar ligt vast het cadeau. Dan kan het bijna geen BMX zijn.’

‘Misschien is het wel een hometrainer!’ grapt Tijs.

'Een hometrainer?' Bram kijkt verbaasd.

Tijs zet Brams fiets netjes op de standaard. Dan loopt hij naar het knikkerpotje vlak naast de schooldeur.

'Ja, joh! Je weet wel, de fiets zonder wielen die bij ons op de zolder staat. Mijn moeder wil afvallen en daarom zit ze iedere avond op dat ding. Ze zal het vast gezellig vinden als je naast haar gaat zitten trappen.'

Bram kan niet om het grapje lachen. Was het maar vast morgen.

