

# Summer Lovin'



Zeven zwoele zomerverhalen

Gillian King • Petra Kruijt • Anne West  
Carlie van Tongeren • Marijke van den Elsen  
Rianne Verwoert • Jolanda Hazelhoff

# Summer lovin'

Verhalenbundel



Uitgeverij Zomer & Keuning

# INHOUD

Gillian King  
**Lieve Jens** 7

Anne West  
**Ergens bij Pieterburen** 33

Marijke van den Elsen  
**Cupido in Rome** 67

Petra Kruijt  
**Gestrand** 107

Rianne Verwoert  
**Ibiza: to go or not to go?** 141

Carlie van Tongeren  
**De vlucht** 169

Jolanda Hazelhoff  
**Blind date in Barcelona** 205

## Gillian King

Gillian King woont samen met haar man en twee kinderen in het prachtige Den Haag. Ze runt een praktijk voor kinderen met leerproblemen, maar na werktijd komt de schrijver in haar naar boven. Ze debuteerde met *Geloof me maar*, gevuld door *O, o, Olivia, Zestig dagen* en *Zwart-wit*.

Gillian vindt het leuk om te horen wat lezers van haar boeken en verhalen vinden.

Je kunt haar volgen op Twitter via @GillianKingNL en haar eigen site vind je op [www.gillianking.nl](http://www.gillianking.nl).

## Lieve Jens

‘Wil jij nog een wijntje?’

‘Doe maar een cola light,’ zeg ik na een korte aarzeling. Ik heb al drie glazen wijn op en weet mezelf nog net volgens het boekje te gedragen. Nog een glaasje alcohol houdt gegarandeerd in dat ik rare dingen ga uitkramen.

‘Cola light?’ klinkt het verbaasd.

‘Ik wil even rustig aan doen, het is pas onze eerste avond. We zijn hier nog tot en met vrijdag.’

‘Wat ben je toch verstandig,’ zegt Katie met een knipoog. ‘Heb je het naar je zin? Het is hier mooi, hè?’

‘Het is hier geweldig. Hoe kun je het op deze plek nu niet naar je zin hebben? Zon, zee, strand, een prachtige villa, al mijn vriendinnen. Wat wil een mens nog meer,’ zeg ik gemaakt vrolijk.

‘Precies. Echt zoizar dat we hier gewoon zitten met z’n allen. Had jij ooit verwacht dat we met z’n achten op vakantie zouden gaan?’

‘Nee, absoluut niet.’

‘Vind je het moeilijk om Jens te zien?’ zegt Katie veel te hard.

‘Stil joh, straks hoort hij je.’

‘Gelukkig is Aniek niet mee,’ gaat ze onverstoord verder.

‘O, maar dat had ik helemaal niet erg gevonden, hoor,’ lieg ik.

‘Nou, ik wel, ze heeft iets wat me helemaal niet aanspreekt. Hoe ze kijkt. Hoe ze praat. Ze verbeeldt zich heel wat. Ze is ook wel mooi, hoor. Maar je ziet gewoon dat ze

dat weet van zichzelf. En dan dat gezwets over dat bedrijf van haar.’

‘Maar het is wel knap wat ze allemaal bereikt heeft, en dat op die leeftijd,’ zeg ik en ik voel een lichte steek van jaloezie in mijn buik.

‘Tja, volgens mij heeft ze ook echt heel veel geluk gehad. Maar ze slaat er ook wel in door, vind ik. Als je zegt dat je meegaat, moet je ook meegaan en niet op het allerlaatste moment afzeggen. Dat is toch ondankbaar en onbeschoft naar Marscha toe.’

‘Maar je bent toch juist blij dat ze heeft afgezegd?’ glimlach ik.

‘Ja, daar heb je ook wel weer gelijk in,’ zegt Katie vrolijk. ‘Ik ga onze drankjes even halen, ik zie je zo. *Adios amigo.*’ Ze werpt me een kushand toe en loopt bijna huppelend naar de keuken.

Als ik zie dat Lena op me af wil lopen, sta ik snel op. ‘Ik ga even naar de wc, ik kom zo gezellig naast je zitten.’ Zo kalm mogelijk loop ik naar binnen. Ik doe net alsof ik hem niet zie, maar ik zie hem uiteraard wel. Ik weet zelfs precies wat hij aanheeft. Donkerbruine Reef slippers, een kakikleurige short met daarboven een wit poloshirt. Om zijn rechterpolshorloge van Diesel, in zijn linkerhand met regelmaat een zwarte iPhone 5. Maar verder ben ik totaal niet met hem bezig.

Met een klap trek ik de deur van het toilet achter me dicht. Ik heb even vijf minuten rust nodig. Vijf minuten. Ik kijk naar mezelf in de spiegel en probeer een lach op mijn best wel chagrijnige gezicht te forceren. Een lang weekend weg met je vriendinnen. Een super-de-luxe villa, alleen maar mooi weer, verrukkelijk eten, wijn en cocktails in overvloed, een overheerlijk privézwembad, een meer dan geweldig strand en dan ook nog bijna alles gratis. Je moet een gat in de lucht springen van dankbaarheid en wat doe

jij? Je sluit jezelf op in de wc.

Ik blaas mijn adem door mijn strakgespannen lippen en ga op de wc-bril zitten. Ik had het mezelf gewoon zo anders voorgesteld. Ik weet nog goed dat Marscha voor mijn neus stond. Zo opgewonden dat ik haar amper kon verstaan. Ze was net gebeld door een medewerker van een reisorganisatie. Niet alleen had ze een geheel verzorgde reis gewonnen naar een vakantievilla in Andalusië, al haar vriendinnen mochten ook nog eens mee. Het duurde niet lang of we waren allebei aan het gillen van blijdschap.

Maar mijn enthousiasme verdween in een moordend tempo toen ik doorkreeg dat het geen vriendinnenweekend zou worden. Marscha en Paul. Lena en Bart. Katie en Jurgen. Jens en Aniek. En ik. Negen man. ‘Natuurlijk mag jij ook iemand meenemen, hoor, want ik mag in totaal tien personen uitnodigen,’ aldus Marscha. O, joh, fijn dat je het zegt. Dan neem ik toch ook even die geweldig sexy, superintelligente, zorgzame en romantische minnaar van me mee die ik verstopt heb onder mijn bed. Wat denkt ze nou?

En dan ook nog Jens en Aniek uitnodigen. Waarom Jens en Aniek? Oké, Jens is de beste vriend van Paul, ze kent hem al sinds haar vierde en hij was getuige op hun bruiloft. Maar toch. Jens had gewoon lekker thuis moeten blijven met zijn liefje. Lekker de hele dag in bed liggen samen, dat doen net verliefde stelletjes toch?

Ik zie een frons verschijnen precies in het midden van mijn voorhoofd. Ik had moeten afzeggen. Meteen. Op het moment dat Marscha meedeelde dat de mannen ook van de partij waren, had ik direct moeten bedanken voor de eer. Maar ik durfde weer eens niet. Ik moest weer zo nodig *pleasanen*. Nee hoor, na-tuur-lijk vind ik dat niet erg. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Gaat Jens ook mee? O, maar dat vind ik totaal niet erg. Ik heb helemaal geen gevoelens meer voor hem. Het was maar een tijdelijke bevlieging.

‘Een tijdelijke bevlieging van een jaar of twee,’ zucht ik. Jens van Eijck. Een leukere man bestaat er gewoon niet. Als hij in mijn buurt komt, dan gedraag ik me als...

‘Als een idioot,’ sis ik beschaamd. Jens denkt dat je de meest inhoudsloze vrouw ter wereld bent. Je hebt in al die jaren nog nooit, maar dan ook nooit een fatsoenlijk gesprek met hem gevoerd. Je durft hem niet eens langer dan een seconde in zijn ogen aan te kijken. Vind je het gek dat hij je nooit heeft zien staan?

En het is niet alsof je nooit de kans hebt gehad. Hij is bijna net zo lang vrijgezel geweest als jij. Maar nu is elke mogelijkheid verkeken. Aniek heeft hem veroverd met haar blauwe poppenogen en maatje 34, en ze laat hem nooit meer gaan.

De kreukel in mijn voorhoofd is nu zo diep dat ik er zelf van schrik. Wat staat dat lelijk, zeg. Snel trek ik mijn gezicht weer in de plooij. Het zijn maar vijf dagen, waarvan dag één al bijna voorbij is. Nu je er toch bent, kun je er net zo goed van genieten.

Ik sta vastberaden op, neem een diepe hap lucht, open de wc-deur en loop met mijn mondhoeken omhoog de tuin weer in. Jens zit met zijn mobieltje in zijn hand onderuitgezakt in de loungebank. Hij is zeker met zijn liefje aan het whatsappen. Ik zie een glimlach op zijn gezicht verschijnen terwijl hij naar zijn telefoon tuurt.

‘Hé, Lieve, ik was je al kwijt,’ zegt Katie enthousiast. ‘O, ben ik helemaal vergeten onze drankjes te halen. Een cola light wilde je, hè?’

‘Doe toch maar een wijntje,’ zeg ik. Ik laat me achterovervallen in een van de trendy ligstoelen. Nog vier nachten.



# Zinderend, zweel, zomer!

Geen seizoen spreekt zo tot de verbeelding als de zomer. Alles is ietsje losser, zonniger en lichter dan in de rest van het jaar. Ook in deze verhalenbundel schijnt de zon uitbundig. Laat je door zeven bekende Nederlandse chicklitauteurs meevoeren van luchthaven naar liefdesverdriet en via Rome naar romantiek. *Summer Lovin'*, omdat we allemaal verliefd zijn op de zomer!

Met verhalen van Gillian King,  
Petra Kruijt, Marijke van den Elsen,  
Anne West, Carlie van Tongeren,  
Rianne Verwoert en  
Jolanda Hazelhoff.

NUR 340

ISBN 978-9401900805



9 789401 900805

[www.nederlandsechicklit.nl](http://www.nederlandsechicklit.nl)

Z&K