

John Rabou • Annelies van Uden

# Het waterschaap

Rabou • Van Uden  
Het waterschaap

Manfred wil zwemmen. Echt héél graag.  
De andere schapen vinden het een slecht idee,  
maar Manfred zit uren aan de waterkant te dromen over  
de vlinderslag, snorkelen en bommetjes maken in de sloot.  
Alleen... hoe krijgt hij dat voor elkaar?



Een Vier Windstreken Prentenboek



De Vier Windstreken

De Vier Windstreken

ISBN 978 90 5116 672 9



9 789051 166729







# Het waterschaap



Tekst van Annelies van Uden  
met illustraties van John Rabou



Op [www.vierwindstreken.com](http://www.vierwindstreken.com) kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.  
Hier vindt u ook al onze boeken en andere artikelen.

© 2019 De Vier Windstreken, Rijswijk

Tekst van Annelies van Uden

Illustraties van John Rabou

Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Nederland

NUR 273, 274 / ISBN 978 90 5116 672 9

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt  
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook  
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



De Vier Windstreken



Manfred wil héél graag zwemmen. Niet een beetje poedelen of pootjebaden, maar echt zwemmen met een diploma en een duikbril.







Manfred droomt van de schoolslag, de rugslag en de vlinderslag.  
En ook van duiken, snorkelen en bommetjes maken in de sloot.

Hij zit hele dagen langs de waterkant. Alle andere  
schapen uit de kudde blijven liever wat verder  
weg van het water.





Manfreds moeder vindt een zwemmend schaap geen goed idee.  
“Nèèhèè!” roept ze. “Ga weg bij dat water! Straks val je erin.”

Ook zijn vader maakt zich zorgen. “Nèèhèè,” zegt hij.  
“Schapen zijn te wollig om te zwemmen.”





Manfred kijkt naar de vissen, de eenden en de kikkers.  
Die kunnen het toch ook?

Op een dag verzamelt hij al zijn moed. Als de andere schapen  
niet kijken, springt hij met een grote boog het water in.

