

Wie komt hier wonen?

'Mám!'

Taco stormt de keuken in.

'Er staat een verhuis-wagen!'

'Echt waar?'

Mama snapt meteen wat Taco bedoelt.

Het huis aan de overkant stond leeg.

Al wel een maand.

Taco pakt zijn jas en zijn laarzen.

'Ik ga kijken!'

'Misschien kan ik helpen.'

'Eerst vragen hoor', zegt mama,

'en niet in de weg lopen.

Ze zijn daar vast druk.'

Ze droogt haar handen af.

'Ik ga nu aan het werk in de praktijk.

Tot zo, Taco.'

Op de stoep voor hun huis blijft Taco staan.

De klep van de verhuis-wagen is open.

Een man rijdt er een kar af.

Op de kar staat een kast.

Een andere man houdt de kast vast.

Taco kijkt links en rechts

en nog een keer links.

Dan steekt hij over.

De mannen gaan het huis in.

Taco gluurt in de verhuis-wagen.

Wat veel spullen!

Een bed en nog een bed,

veel dozen, zes stoelen en ...

Vier fietsen!

Drie grote én een kleine.

Een kleine rode fiets.

Jippie! Er komt hier een kind wonen!

Dat gaat hij thuis vertellen!

Hij draait zich om en ...

TUUT!

Taco springt wel een halve meter.

Vlak achter hem stopt een auto.



Een man met een bril steekt zijn hand op.
Dan stapt hij uit.
'Liet ik je schrikken, kerel?'
Taco knikt.
'Heel erg!'
'Dat zag ik', zegt de man.
'Je leek wel een kikker.
Zo hoog sprong je.'
Er stapt een vrouw uit.
'Hoi', zegt ze en ze pakt een zware tas.
Er stapt ook een grote jongen uit.
Die pakt een kooi uit de auto.
Taco kijkt eens goed.
'Is dat een papegaai?'
'Nee', zegt de jongen, 'dit is Pierewiet.
Het is een parkiet; een valk-parkiet.
Hij kan zingen en praten.'
'Echt?' vraagt Taco verbaasd.
'Ja echt', zegt de jongen.
'Ik ben Sil', zegt hij dan tegen de vogel.
'Ik ben Sil', zegt Pierewiet.
'Wauw!' zegt Taco. 'Dat is knap!'
Dan gaat de laatste deur van de auto open.

Er stapt een meisje uit.
Ze heeft twee staarten.
Haar ogen zijn heel mooi bruin.
En ... ze is bijna net zo groot als hij!